



Bobbe

leuk en leerzaam

't is bijna
Kerstmis!



Kleuter-tje Knutsel
Kerstkrans 1

Bobo



O, o! Het wordt nu toch wel echt helemaal winter! Iedere dag is het kouder. En het stormt. En regent! Bobo en Krabbel zijn de hele middag bij oom Slokop geweest. Maar als ze weg gaan...

dan sneeuwt het. Gelukkig heeft oom Slokop een grote, nieuwe paraplu. „Die mogen jullie wel lenen,” zegt hij. „Anders worden jullie doornat en misschien wel verkouden!”



Wél prachtig, hoor, zo'n paraplu! De wind rukt en trekt er aan. Maar Bobo en Krabbel blijven droog en zingen „Onder oom zijn paraplu...”



Maar als Bobo en Krabbel nog meer nieuwe woorden willen verzinnen voor het liedje van Hanneke en Janneke onder moeders paraplu, hoeft het al niet meer! De wind rukt en trekt... Met al hun kracht houden ze vast! Maar de wind blaast de paraplu ondersteboven!

de paraplu van oom Slokop



Huilend en nat komen ze thuis. „De nieuwe paraplu van oom Slokop is helemaal stuk!” snikken ze tegen mama. „Dat deed de wind!”



Mama heeft de kinderen gauw getroost. „Dat konden jullie toch niet helpen? En voor oom Slokop kopen we een nieuwe paraplu. Precies dezelfde!” Gelukkig heeft de mijnheer in de winkel er net zo een! En dan verzint Bobo een grap! Hij fluistert hem Krabbel in haar oor!



„Oom Slokop, de wind had uw paraplu hélemaal stukgevaaid!” zegt Bobo. „Maar mama heeft een nieuwe voor u gekocht!” zegt Krabbel. „Doe hem maar open. Hij is precies hetzelfde!”



Bobo en Krabbel lachen zich een hoedje! De nieuwe paraplu hebben ze vól confetti gestopt. En als oom Slokop hem opsteekt, sneeuwt het in alle kleuren van de regenboog!



Jip en Janneke

Noten en doppen

verteld door Annie M. G. Schmidt

getekend door Fiep Westendorp

Janneke heeft noten gekregen. Een handvol noten. Van boer Jansen. Het zijn walnoten, heeft boer Jansen gezegd.

Ha fijn, zegt Jip. We moeten ze kraken.

Jip neemt de hamer van vader. En hij slaat hard op een noot. Au! Hij slaat helemaal niet op de noot. Hij slaat op zijn duim!

Au! huilt Jip en hij stopt zijn duim in zijn mond. En hij stampst op de vloer met zijn voet, van de pijn.

Zie je wel, zegt Janneke. Het moet niet met een hamer.

Hoe moet het dan?

Het moet tussen de deur, zegt Janneke. Maar je moet niet je vinger er ook nog bij steken. Je moet alleen de noot ertussen doen.

Eerst doen ze de deur open. Dan stoppen ze de noot ertussen. En dan doet Jip de deur dicht.

Krak, zegt de noot.

Mooi, roept Janneke.

En nou gauw eten. Ze kunnen nu de dop er makkelijk afhalen. En ze kraken een heleboel noten tussen de deur.

Totdat Jips moeder komt, en zegt: Dat mag volstrekt niet.

Waarom niet, moeder?

Omdat de deur daarvan stuk gaat. Hier, zegt moeder. We hebben immers een echte notekraker? Hier! En nu nooit meer tussen de deur.

Dat is leuk.

De notekraker is een mannetje.

Met twee benen. Nu is het nog leuker om noten te kraken.

Eindelijk lusten ze geen noten meer.

Kijk, zegt Janneke. Dit is een wiegje. Janneke heeft er een beetje watten in gedaan. En nu is het een wiegje.

Voor wie? zegt Jip. Voor de pop is 't wiegje te klein.

Voor een vlieg, zegt Janneke. Een wiegje voor een vliegje.

Maar er is geen een vlieg, die in het wiegje wil.

Nu wacht Janneke op iemand anders, die in het wiegje wil.

En die erin kan.





Lappen Lijs en Lappen Gijs

Het bange konijntje

'W at zullen we vanavond weer eens gaan doen?" vroeg Hennie de Hollandse pop. „Ik zat me juist af te vragen of ik niet een goed plannetje kon bedenken," zei oom Doedel de Schotse pop. Op dat moment begon de hond Fido, die vaak in de speelkamer sliep, ontzettend te grommen. Wat was er aan de hand? Fido was heel waaks en de poppen vonden het helemaal niet leuk als Fido begon te grommen en te blaffen, want dan zou hij misschien de mensen van het huis



wakker maken.

„Hou op, Fido," zei Lappen Lijs. „Als je gaat blaffen dan kunnen we onze spelletjes wel vergeten want dan komen de mensen."

„Ik hoor krabben," zei Fido. „Ik heb hele goede oren en ik hoor krabben."

„Welnee," zei Lijs. „Je hoort de wind ruisen. Ga jij nou maar weer lekker slapen."

Even later begon Fido weer te grommen.

„Zullen we hem naar buiten laten gaan?" vroeg Lappen Gijs.

Heel voorzichtig openden Lijs en Gijs de deur van de speelkamer. Ze lieten zich van de trap vallen, want zoals je weet hebben lap-poppoppen nooit pijn. Ze klommen op het aanrecht en draaiden de sleutel van de keukendeur om. Zo, Fido kon naar buiten. Maar wat gebeurde daar? Er glipte ook iets naar binnen. Er holde iets de trap op en er verdween iets in de speelkamer. Lijs en Gijs gingen er snel achteraan.

Alle poppen zaten van schrik rechtop in hun bedjes.

„Er is iets binnengekomen," riepen ze. „Maar we zagen niet wat." Ze trokken het gordijn van de





*Geschreven en getekend door Johnny Gruelle
Opnieuw verteld door Simone Schell*

speelkamer open en begonnen te zoeken.

En wat vonden ze in een klein hoekje onder een tafeltje?

Een konijntje. Een heel klein bibberend konijntje.

„Neem me niet kwalijk,” zei het konijntje. „Ik was zo bang, want er zat een hond achter mij aan.”

„Ach, arm dier,” zei Lijs. „Natuurlijk nemen we je het niet kwalijk. Je mag hier blijven hoor.”

„Dat kan niet,” piepte het konijntje. „Want ik ben geen speelgoedkonijn, maar een buitenkonijntje. Ik moet weer terug, maar mag ik even wachten tot die grote hond weg is?”

Gijs liep naar het raam en zag dat de grote hond was verdwenen, maar er kwam wel een ander hondje aan en dat was Fido.

Als Fido nu maar niet ging blaffen.

„Kom konijntje. Kom Lijs,” zei Gijs. „We zullen het konijntje naar buiten laten en Fido erin.”

„Stil Fido,” fluisterden ze. „Er is hier een heel bang konijntje dat door een grote hond achterna werd gezeten. Heb jij die grote hond soms gezien?”

„Ik heb hem weggejaagd,” zei Fido trots.

„Dag konijn,” zeiden Lijs en Gijs.

„Je kunt rustig gaan. Kom je nog eens langs?”

„Bedankt hoor,” riep het konijn. En zijn wipstaartje verdween in het donker.



Oerwoud



kleine toekan

aap

bladeren

grote toekan

liaan

hagedis

bloemen

slang in de knoop

tak

papegaai

gibbon

planten

orchideeën

nijlpaard met jong

kikker



lianen

python

bladeren
van een
varen

grote
boom

chimpanseë
met banaan

neushoornvogel

ondeugende
gibbon

fototoestel

zwevende
big

palmen

wortels van
omgevalle
boom

rook

schoorsteen
rivierboot

tijger

vlinder

rots

krokodil

moeras

schorpioen

Knofje waar zit je?



Ach, mag het?
Mag ik vast met Liesje lopen?
Knofje kijkt met haar liefste gezicht.
Zo met haar duim een beetje in haar mond.
En Flut, haar knuffelpop tegen haar wang.
Tante Els kijkt naar moeder.
Ik vind het wel goed, zegt ze.
Maar wel in het wagentje.
Goed, zegt moeder.
Dan komen wij zo. Na de koffie.
Moeder kijkt nu een beetje streng naar Knofje.
Maar wel vlakbij huis blijven hè, zegt moeder.
Knofje kijkt ernstig terug.
Ja mam.
En voorzichtig zijn hè.
Moeder praat even met haar vinger.
Natuurlijk, zegt Knofje.
Met zo'n kleintje moet je voorzichtig zijn.
Goeiemensen, wat is die Knofje trots.
Voorzichtig duwt ze het wagentje.
Kof, kof, roept Liesje, kof kof.
Daar bedoelt ze Knofje mee.
En ze bedoelt ook dat ze het leuk vindt.
Kof kof.

Knofje is al bij de hoek van de straat.
Nu moet ze niet verder lopen.
Anders gaat ze te ver van huis.
Voorzichtig maakt Knofje een bochtje.
Wat kan ze dat al goed.
Ze lijkt wel een echt groot mens.
Knofje kijkt of ze moeder al ziet.
Nee.
Moeder is er nog niet.
En tante Els natuurlijk ook niet.
Dan krijgt Knofje een plannetje.
Dat komt omdat ze het huis van oma Gooyer ziet.

Ik ga bij oma Gooyer op bezoek, denkt Knofje.
Die wil Liesje ook wel even zien.
Oma Gooyer is heel oud.
Misschien wel zeventig of zo.
Het is Knofjes echte oma niet hoor.
Nee, oma Gooyer is oma van andere kinderen.
Maar Knofje noemt haar ook altijd oma.
Oma Gooyer, of oma Gooi.
Dat mag best.

Knofje rijdt de tuin van oma Gooi in.
Oma Gooi, roept ze.
Oma Gooi, waar ben je?
Kom maar achterom, roept oma Gooi.
Ik ben in de achtertuin.
Goed, roept Knofje.

Och, zegt oma Gooi, als ze Liesje ziet, wat een schatje.
Ze heet Liesje, zegt Knofje.
Ze is van tante Els.
En weet je hoe oud ze is?
Oma Gooi schudt haar hoofd.
Ze is pas twee, lacht Knofje.
Oma Gooi knikt.
En ze zegt weer; wat een schatje.
Kof kof, zegt Liesje.
Ze zwaait met haar armen.
Zo leuk vindt ze het.

Moeder en tante Els staan op de stoep.
Ze kijken naar alle kanten.
Snap jij dat nou, vraagt moeder.
Tante Els schudt haar hoofd.

Haar gezicht ziet er rood uit.
Misschien is ze om de hoek, zegt moeder.
Ze houdt haar dikke buik met beide handen vast als ze naar de hoek holt.
Zijn ze daar, hijgt tante Els.
Moeder schudt haar hoofd.
Nee hoor.
Niks te zien.
Dan roept moeder keihard: KNOFJE!
KNOFJE, WAAR ZIT JE?
Knofje hoort moeder roepen.
Ze holt naar het tuinhok.
Hier, roept Knofje.
Ik ben hier bij oma Gooi.
Moeder loopt naar Knofje toe.
Gelukkig, zucht ze.
Was me dat schrikken.
Ik dacht dat je heel ver was.
Nee hoor, zegt Knofje.
Ik mocht toch niet ver.

Oma Gooi komt eraan gelopen.
Ze duwt Liesje.
't Is een schatje hoor, zegt oma Gooi.
't Is een uttemetutje.
Ze kriebelt Liesje onder haar kin.
Tante Els kijkt trots.
Ze vindt Liesje ook heel lief.
Knofje kijkt naar Liesje.
En naar oma Gooi.
En naar moeder en tante Els.
Dan zegt ze: Ik vind mezelf ook wel een beetje lief.
Alle drie de grote mensen lachen.
Oma Gooi aait Knofje over d'r hoofd.
Jij bent een grote uttemetut, zegt oma Gooi.
Een lieve grote uttemetut
Knofje lacht naar oma Gooi.
En Liesje? Wat doet Liesje?
Liesje zwaait met haar armen, schopt met haar benen en schudt met haar hoofd.
En keihard roept ze: Kofje, kofje



Een kerstboom vol kleuren



Dit spel speel je met z'n tweeën. Voor iedere speler is er een kerstboom. Pak je kleurdoos en een dobbelsteen, dan kun je beginnen. Om de beurt gooi je met de dobbelsteen. Als je b.v. twee gooit, dan mag je een kerstbal kleuren waar een twee in staat. Heb je alle kerst-

ballen met een twee gekleurd en je gooit weer twee, dan moet je een beurt overslaan. Zo ga je door met de andere ballen. Wie het eerst al z'n kerstballen gekleurd heeft, is de winnaar! Je kunt natuurlijk ook knopen op je kerstballen leggen, dan kun je dit spel meerdere keren spelen. Veel plezier!





Wijs de kerstman de weg

Arme kerstman! Hij moet nog zoveel pakjes wegbrengen, maar hij weet niet hoe hij bij z'n rendier moet komen. Hij kan uit drie weggetjes kiezen. Wil jij hem een handje helpen? Pak dan een potlood en trek een lijn van de kerstman naar het rendier en de slee vol pakjes.

Houten kerstfiguurtjes

Kerstmis is voor kinderen een erg gezellig feest. En met Kerstmis wordt het huis versierd. Misschien kunt u voor uw kleuter een eigen kerstboompje kopen of een flinke dennetak, die hij naar eigen smaak kan versieren. Deze houten kerstversiersels zullen het heel goed doen tussen het groen van de kerstboom. Voor een paar gulden kunt u ze in de warenhuizen en speelgoedzaken kopen.



Appelkandelaar

Deze grappige kandelaar is in een wip gemaakt. Op een schaal stapelt u een paar appels als een piramide op elkaar. In iedere appel steekt u een kaars en tussen de appels door kan wat hulst gestoken worden. Een sfeervolle kerstdecoratie voor de kersttafel!



Katten vieren ook kerstmis

Siep en Klaartje wonen in Kattenland. En daar wordt natuurlijk ook Kerstmis gevierd! Hoe dat in z'n werk gaat leest u in het boekje „Kerstmis in Kattenland”. De beeldige illustraties zijn van Alice Goyder en Els Pelgrom maakte er de versjes bij.

Uitgeverij Kosmos.
Prijs: f 8,90.



Volgende week in Kleutertje Knutsel Kerstkrans 2

De kerstkrans die deze week in Kleutertje Knutsel zit is nog niet klaar. Volgende week komen de versiersels om aan de krans te hangen; een kerstmannetje, een bal, een klok en een kerstboom.



bobbo Nr. 50 – 14 december 1979

Een uitgave van Oberon B.V., postbus 6003, 2001 HA Haarlem, telefoon 023-339040.

Abonnementprijs: f 1,15 per week of f 14,95 per kwartaal (13 weken). Losse nummers: f 1,30. België: prijs per nummer 21 Fr.

Abonnementopgaven: Schrijf naar Bobo, antwoordnummer 374, 2000 VE Haarlem of bel 023-31 9420.

Betalingswijze: Abonnees krijgen een stortings-

acceptgirokaart toegestuurd. Wie het blad via de bladenman ontvangt, kan de betaling ook contant met hem regelen.

Inlichtingen en klachten voor Postabonnees: U kunt zich van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur wenden tot Medianet B.V., Postbus 299, 2000 AG Haarlem, telefoon 023-31 9420.

Inlichtingen en klachten voor abonnees via de bladenman/wederverkoper: U kunt zich van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur wenden tot Medianet B.V.,

postbus 6298, 2001 HG Haarlem, telefoon 023-31 9420. **Adreswijzigingen:** Drie weken tevoren opgeven aan de bladenman of bij Medianet B.V.

Verdeler voor België: N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij., (Internationale Uitgevers Mij. N.V.) Jan Blockxstraat 7, 2000 Antwerpen, telefoon 031 - 38 23 80. Postrekening nr. 000.0083405.82. Prijs per nummer 21 Fr. Tevens verkrijgbaar bij uw weekbladverkoper en in de boek- en dagbladhandel

© Oberon 1979 nederland

dat had je gedroomd



Een groene draak met rode stippen maakt kabaal.
Blaast de trompet en noemt zich muzikaal.
Hij oefent veel en doet z'n best
voor het drakensymfonieorkest!